

Deze maand willen we om ons heen kijken in de wereld. Wat is het karakter van deze geschapen wereld? Wat is het karakter, de gewoonte, van de wereld? Is het tijdelijk? In essentie niet belangrijk? Of het hoogste doel zoals het materialisme schetst; is het in essentie alles wat we hebben? Hoe ziet het christelijk wereldbeeld de huidige en Gods nieuwe wereld? En hoe vormt dat ons karakter? Vb: is deze aarde een tijdelijk verblijf en kunnen we maar wat aan rotzooien en de boel vernielen omdat er toch een nieuwe aarde komt? Of is deze aarde de basis voor de nieuwe wereld? En wat zeggen natuurrampen over de wereld, dat zit toch helaas ook in het karakter van deze wereld?

Twee weken geleden hebben we een Bijbelstudie gehad waarin we veel thema's over het karakter van de wereld hebben besproken: eenzaamheid/ individualisme, milieu(verontreiniging), (gebroken) relaties, etc.

Deze kring willen we dit thema praktisch maken, we doen dat door letterlijk de wereld in te gaan. Hiervoor kun je kiezen uit onderstaande opdrachten. Doe dit in groepjes van 2-3 personen.

Opdracht 1: De wereld (natuur)

Spreek eerst de praktische dingen af: hoeveel tijd nemen jullie, welke wandeling doen jullie, wandel in stilte, praat bij terugkomst. Neem op de plek waar jullie je verzamelen de tijd om stil te worden en lees samen Genesis 1 en vertrek dan in stilte.

Een aantal vragen die je mee kunt nemen:

1. Wat raakt je als je Genesis 1 leest en door de natuur loopt? Kauw daar eens op door.
2. Het refrein van Genesis 1 is: En God zag dat het goed was... Kijk om je heen. Bekijk de natuur van alle kanten, sta er bij stil hoe God blij was met alles wat Hij schiep, van het kleinste blaadje tot de hoogst berg. Sta er bij stil dat nu nog steeds alles groeit en bloeit wat er op de wereld ook gebeurt. Dank God voor wat Hij je geeft en laat zien.
3. Misschien is er iets in de natuur waar je aandacht blijft hangen. Waar zie, voel en ontdek jij God? Bid en luister naar God.

Opdracht 2: De wereld (gemeenschap/wijk)

Wat zou er gebeuren als je de buurt gaat zien door de ogen van de Bijbel? Naar aanleiding van onderstaande Bijbelgedeelten ga je eropuit in de buurt. Je observeert de wijk met al je zintuigen, let op de sfeer, spreekt mensen aan, denkt na over wie er wonen en ontdekt welke verhalen zich er afspelen. Vervolgens denk je na over de vragen: wat zou je als christen kunnen doen om de buurt mooier te maken? Wat ontdek jij over God in de wereld?

- Jezus' gelijkenis goed zaad en onkruid
Matteus 13: 24 – 30 Jezus vertelt dat op deze wereld tot het einde toe een strijd is waarbij het ondoenlijk is om exact uit te maken wat goed is en wat fout is. Dat blijkt later pas.
- Romeinen 12: Deze aarde is grondig vervloekt met de bijkomende ellende. Paulus ziet amper Gods weg en zijn koninkrijk, maar blijft toch doorploeteren.

- Gods nieuwe wereld / Het koninkrijk van God als een 'tegenover' van het karakter van deze wereld. Door de beschrijving van wat Gods koninkrijk is, zie je ook wat in deze wereld er nog niet is. Mattheus 5 vers 14: Jullie zijn het licht van de wereld.
- Het koninkrijk komt door de werking van de Geest in de kerk én in de wereld. Gods Geest gebruik beide kanalen. Openbaring 12 vers 16: Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd.

Opdracht 3: De wereld (mensen)

Bel bij een willekeurig huis aan en vraag of je kunt helpen. Tijdens onze Bijbelstudie twee weken geleden kwamen wij tot de ontdekking dat we soms erg individualistisch kunnen zijn. Probeer door middel van deze opdracht contact te maken met mensen, oprecht geïnteresseerd te zijn en te helpen waar nodig om op die manier het karakter van God te verspreiden in de wereld om ons heen.

Opdracht 4: De wereld (je eigen visie/ Bijbelstudie)

Bijbeltekst: Marcus 10: 46-52

In dit stuk over de genezing van de blinde Bartimeus is sprake van verschillende visies op de wereld waarin men toen leefde en voor een belangrijk deel het handelen bepaalde. Aan de ene kant de omstanders die op een bepaalde manier op Bartimeus reageerden en aan de andere kant Bartimeus zelf. En natuurlijk Jezus zelf.

Lees het stuk met elkaar.

1. Ontdek samen hoe de visie van Bartimeus en de omstanders op hun wereld was en hoe dat hun handelen/ opmerkingen bepaalde.
Lees het stuk nog eens door en deel dan met elkaar je antwoorden op de volgende twee vragen:
2. Zit jij langs de kant van de weg of ben je op de weg?
3. Wat zou jij antwoorden op Jezus' vraag: 'Wat wil u dat ik voor u doe?'