

Met ons ... is God!

Deze preek gaat over geloofsheld Jozef.

¹⁸De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. ¹⁹Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. ²⁰Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. ²¹Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' ²²Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ²³'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'. ²⁴Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, ²⁵maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon geboord had. En hij gaf hem de naam Jezus. Matthëus 1

<https://www.youtube.com/watch?v=j41rAEYyBJk>

1 De lange zware route in OT naar Jezus toe

2 De lange zware route van Jezus zelf. Start uit hemel 9 mnd eerder dan nu plus ...

3 Onze route om ons eigen dagelijks leven in perspectief van de Nieuwe Eeuw te zetten

Jozef was bang voor numero 3. Te onzeker.

Ik en mijn doen en laten stel toch eigenlijk niets voor?

God heeft me toch niet nodig? Denk je nou echt dat God jou zo belangrijk vindt?

Ha! Maria is zwanger uit de Heilige Geest eind vers 18. *Ik ben overbodig*

Jozef stapt uit route 3.

Vaak wordt zijn wens om in stilte te scheiden uitgelegd uit angst om beschuldigd te worden van voortijdig gemeenschap met Maria, of vanwege mildheid terwijl hij Maria wel verdenkt van ontrouw.

Een heel andere uitleg die ook al 1700 jaar oud is doet meer recht aan onze gelovige broer.

En haalt hem dichterbij ons. Eind vers 18 zegt het.

Jozef stapt aan de kant. Bang

(a) Angst voor God en het onbegrijpelijk

(b) Grote onzekerheid over zijn eigen rol, eh zekerheid: Ik ben niet nodig, immers Maria is zwanger zonder mij.

Als rechtschapene moet hij haar naar de wet aan de kaak moet stellen. Haar in opspraak brengen.

Dat wil hij niet want hij weet dat Maria's baby door de Heilige Geest verwekt is. Hoe?

1. Zij is net als hij een gelovig meisje, hij kent haar. Ze heeft het hem zelf vertelt.
2. De stokoude tante Jochebed en stokoude oom Zacharias zijn op wonderlijke wijze zwanger geraakt met een profetie dat de zoon dé Heraut is van de komende Messias.
3. De prenatale Johannes sprong op toen hij Maria zag
4. Oom en tante kunnen beiden getuigen van Maria's kuis leven

Dus, zo redeneert Jozef, het kind van Maria was niet Jozefs kind maar Gods kind!

Jozef deinst achteruit. Hij vindt zichzelf te min nu de Heilige Geest haar had afgezonderd voor een ander taak. Ruimte voor de echte Vader. Vandaar de onderhandse scheidbrief.

Dan zijn geen getuigen voor het scheidingscontract nodig. Een flitsscheiding of balie scheiding.

Belangrijk bij deze scheidingsvorm is immers dat Maria haar ongehuwde staat terug heeft zonder beschuldiging. Burgerlijk en gelovig een zeer ongebruikelijke stap.

Prachtig Jozef maar toch onjuist.

Zou iemand van ons opgestaan zijn en gezegd hebben: Ik trouw gewoon. Tuurlijk heeft God mij nodig?

De meeste van ons horen dat graag van een engel in een droom.

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. ²¹Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

Een engel die bevestigt: Ja het kind is heilig én God heeft je nodig (1).

“Naar de burgerlijke stand Jozef. Aanvaardt het vaderschap man. Wees een goede papa”

God had Jozef ook nog nodig (2) als link naar de belofte dat de Messias komt uit Davids familie..

David was de vader van Salomo.... Mattan was de vader van Jakob. ¹⁶Jakob was de vader van Jozef. Jozef was de man van Maria, en Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd.

Jozef, jij en dit kind staan in de eeuwenlange lijn van het grote herstel.

Tegelijk, dit mannetje zal verlossen! Zal. Moet nog wel gebeuren. Aankondiging, spannend ...

Hoe nodig ben jij Jozef in dat “zal”?

Hoe nodig zij jullie lieve mensen. Jij bent de link naar iemand anders.

Zoals Jozef Jezus op weg hielp en de link was in de lijn van Gods werk door geslachten heen, zo help jij weer iemand anders op weg. *Wie help jij op weg*

Nee niet als link tussen de een en de ander zonder fouten.

Die fouten lost Jezus juist op.

Precies net zoals Jozef. Wakker worden en gewoon doorleven

Wordt maar wakker en probeerde een goede vader of vriend te zijn.

Jij bent de schakel in de lange route naar een betere wereld.

Maria zei soms als Jezus hilde net als de engel “Jozef ik heb je nodig”

Ik geef de borst, jij bent de vader ... wil jij Jezus halen en verschonen?

Kerst laat zien hoe God 3/1 afhankelijk is van het fiat van de assertieve Maria die ook al “JA” zei tegen God en hoe hij afhankelijk is van de inzet van Jozef.

Door Jezus zijn we verlost van de werkelijkheid dat je God in de weg staat.

Verlost van het feit dat jij denkt dat je niet nodig bent en niets voorstelt.

Wij mogen onzeker zijn over onze rol.

De engel stelt ons gerust.. Je kunt het. Waarom?

Jozef kende de profetie van de Immanuel. De naam die eigenlijk een uitroep van verwondering is .

‘El’ God staat achteraan Accent valt op het eerste ‘Immanu’ =>, ‘met ons’ of ‘bij ons’ is God.

Met ons als mensen die nodig zijn
in onze dagelijkse stress, in wat we niet bereiken, in ‘wat stel ik nou voor’
in onze fouten en beperktheid, we zijn immers verlost door Jezus
terwijl we verschonen, geen kinderen krijgen, geliefden begraven, te druk zijn
terwijl we vakantie vieren en kerstdineren ... is God onderweg

[Beamer; hier graag einde timelaps de laatste beelden. de brug staat stil moet nog verder]

Ons leven is een belangrijke plek in de lange route naar een Nieuwe Wereld.

Hemelvaart: Zegt Baby Jezus. Pak aan! Ga de wereld in en

Let Op: Immanuel Ik ben met je.