

Zó werk je met de Heilige Geest aan je karakter

Intro:

Februari. Goede voornemens? Stoppen met roken, te weinig bewegen, te veel drinken, foute sites bezoeken, te weinig discipline, te veel eigen belang, te veel geld voor jezelf, te veel tijd voor jezelf, te veel toegeven aan onhebbelijkheden of noem maar een verslaving of negatieve kracht die je in jezelf ontdekt hebt ...

Je wilt het wel maar Het is de wetmatigheid die we lazen vers 21.

Past dit bij God?

Voor geen meter

Wij zijn gewend aan onszelf, voor God is het onuitstaanbaar.

Ook voor de vriendelijke Jezus is het onuitstaanbaar.

De Heilige Geest is veel te heilig om zich bij ons thuis te voelen.

Vergeleken met Jezus is ons karakter een 5 die van hem 1000

Goddank de doop. Symbool total make over. Met óns wilde de De Drie Enige God.

Familie zijn.

De verbinding door verzoening (Kerst GV Pasen) maakt dat zijn heiligheid bij ons binnen stroomt.

Core business van de Heilige Geest is jouw verbinden aan Jezus(doop) en om ons te upgraden. =>

Zó werk je met de Heilige Geest aan je karakter

A. Werkt de Heilige Geest aan mijn karakter?

B. Hoe werk jezelf met de Heilige Geest aan je karakter?

C. Do's en don'ts

A Werkt de Heilige Geest aan mijn karakter?

Corebusiness van de Heilige Geest = schepping en het schepping; (opnieuw) tot leven brengen.

¹In the beginning, God created the heavens and the earth.²The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

Genesis 1 (English Standard Version)

²⁷Zij allen(dieren) wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

²⁸Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

²⁹Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.

³⁰Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Pslam 104 (Herzien Staten Vertaling)

²¹Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.

²²Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, ²³maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet.

Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. ²⁴Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? ²⁵Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

¹Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. ²De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. ³Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, ⁴opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. ⁵Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. ⁶Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede

Romeinen 7 vers 21 tot 8 vers 5

⁵Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!'

Openbaring 21 (NBV)

De Heilige Geest neemt een prominente plek in

- a. bij de komst van de wereld
- b. bij het onderhouden van deze wereld
- c. bij de komst van de betere wereld.

And the Spirit of God was hovering over the face of the waters

Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede

De Heilige Geest werkt in deze volle breedte aan die Nieuwe Eeuw, inclusief mooie karakters

Het diepste verlangen van de heilige Geest daarbij is dat niet Hij maar Jezus centraal staat..

Jezus is immer de poort, de wissel naar die Nieuw Eeuw.

Altijd vestigt de Geest de aandacht op Jezus. NOOIT op zichzelf

De passie van de heilige Geest is jouw te laten lijken op Jezus in je vriendelijkheid, geduld en liefde.

God heeft ons er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon".

Romeinen 8:30

Gods heldere doel voor ons karakter! Hoe?

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3 vers 18

De Heilige Geest doet het niet bij toverslag.

Wel in een proces(meer en meer) door ons kijken/aanschouwen.

Conclusie: God de Heilige Geest werkt mét jou aan je karakter.

B Hoe werk jezelf met de Heilige Geest aan je karakter?

Startpunt: Rondom Jezus zitten, kijken en luisteren naar Hem, met hem optrekken.

Geen angst dat je geen broer of zus van Jezus bent.

Redding van de Geest is radicaal hij maakt je één met Jezus

=> Nieuw startpunt, je hoort bij Gods familie.

De karaktervorming om meer op Jezus te gaan lijken is niet om erbij te horen/om erbij te mogen!

Worsteling: Donkere perioden, onbegrijpelijke gebeurtenissen, ziektes rouw, bizarre ongelukken, rampen en jouw ronduit verkeerde gedrag(ff niet verdoezelen), je ongelooft, je vraagt en je twijfelt vormen het weerbarstig materiaal waarmee de Geest aan de slag is.

Jij? Wil jij aan de slag? Of ontvlucht je het geworstel? Logisch, niet productief. Ontzenuwen.

Aanvaarding van die worsteling, van je donkere kant, van je pijn zonder weg te vluchten en tegelijk terugvallen op je broer of zus zijn van God zonder groei voorwaardelijk te stellen ... De klus.

Levenslang proces

Bijzonder Geestes werkingen lijken die worsteling voorbij te gaan.

Tocht altijd gevolgd door hard werk tegenslag en frustraties, ruzies (zie Paulus leven)

Startpunt is dus vertrouwen op Gods Geest ipv vertrouwen op resultaat en verandering.

Directeur PA: "Zelfs de slechtste onderwijzer kan niet verhinderen dat kinderen wat leren"

Zelfs de slechtste broer of zus van Jezus kan het werk van de Geest niet tegenhouden.

C Do's en don'ts

Weg van goede voornemens...?

Wat ons betreft vaak wel. Wat de Heilige Geest betreft absoluut niet. God is zeer aanhoudend.

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!'

Openbaring 21, 5a)

Daar hoor ook jij bij. Immers familie! Hou daarom Gods doel en Zijn geduld met jou voor ogen.

Richt je op zijn gewoon mens zijn én hoe hij het zou optreden.

Jezus 20 jaar timmerman zijn leert ons dat het dagelijkse onderdeel is van het Nieuwe Rijk.

Ieder moment geeft kansen.

Karaktervorming gaat slowly by slowly.

Ik lijk nu meer op Jezus dan 10 jaar geleden.

Op een schaal van 1 to 1000 is van 5 naar 5,5 ook vooruitgang.

Laat je nimmer frustreren door een valpartij. God de Heilige Geest klust me je.

- 1 Denken vanuit Gods beginpunt (aanvaarding) en eindpunt (lijken op Jezus)
Vindt rust in de werking van de Geest.
- 2 Verhoog je eerlijkheid naar God. Hier ben ik weer ... Heradem in Zijn vergeving en geduld.
Kom tot rust in je broer of zus zijn
- 3 Creëer rust. Structuren om je heen veranderen. Telefoon weggelaten als je thuiskomt
Relatie vraagt tijd. Concreet. Hoge doelen frustreren
Een ding uitkiezen waar je op inzet en hou het klein.
Vb JP: Radio uit doen in de auto. Vier jaar geleden mee begonnen, nu gewoonte en keuze.

Vertel elkaar hoe jij het doet. De Heilige Geest kan werken via mensen, therapie, vrienden. We leven in Gods wereld. Alles kan signalen zijn. Blijvend werken aan je karakter gaat dus in interactie met de wereld, zeer ook met Gods familie(die je soms het leven zeer zuur maakt):

"It takes a village to raise a child."

"It takes God family to raise His child."

Optrekken met elkaar in huiskringen, in Utrecht groepen vormt ons.

Zó werk je met de Heilige Geest aan je karakter