

Dit is een preekschets van JP Kruiger. Deze was voor eigen gebruik tijdens de diensten maar kunnen jou misschien ook helpen, ook voor eigen gebruik. De preekschetsen zijn niet gescreend op spelling en redactie, ook is niet alles gezegd wat wel in deze de schetsen staat. Als het je helpt eea beter te begrijpen of om er nog eens over door te praten met je huiskring, is het doel geslaagd. Je kunt de preek terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Het karakter van Jezus' Wereld

Deze preek gaat over de reis die ik afgelopen zomer heb gemaakt voor schepping en evolutie.

Hét Jezus lied

¹⁵Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:

¹⁶in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten.

Alles is door hem en voor hem geschapen.

¹⁷Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

¹⁸Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

¹⁹in hem heeft heel de volheid willen wonen

²⁰en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed(=leven) aan het kruis. Colossenzen 1 NBV

Bij de preek de drie vormen van gemeente zijn. 1 diensten 2 huiskringen 3 Utrechtgroepen

Iets van Eten/die ochtend

Suske en Wiske

Filmpje - Daniel heeft geen flauw idee.

Aanloop: van crypto-creationist naar open voor evolutie ... ik was verward, niet leuk, zoekend

Het karakter van Jezus Wereld

1 Verbazing 2 Verbijstering 3 Verwondering.

Verbazing

Colossenzen = lied dus poëzie zoeken naar betekenis, gedicht niet precies analytisch.

> Jezus' wereld zie vs 16b en 17 = kerntekst

In ieder geval niet: "ik heb iets gemaakt en kijk er niet meer naar om" >> volop verbondenheid

"There are more stars in our Universe than there are grains of sand on all the beaches on Earth."

Ruimtereis <https://www.youtube.com/watch?v=1Eh5BpSnBBw> slechts 1.15 - 1.36

Tijdreis **Cosmic Calender**

Paar conclusies:

- 1 ongelooflijk kleine tijd dat we hier als mens nog maar zijn
- 2 ongelooflijke feit dat Jezus Christus al die tijd diegene in door en tot wie ... dino's
- 3 ongelooflijke samenhang en verbondenheid van God en schepping

In His hand he's got the whole world
Jezus Christus draagt dus nog alles. Alles bestaat in Hem.
Alles?

Verbijstering

En alle lijden en kwaad dan?
Zoveel strijd en sterven voorafgaand aan dat God zo mensen formeerde naar zijn beeld!

4 [aanvullen bij de vorige 3 conclusies] ongelooflijke nabijheid van Jezus Christus in dat lijden etc.

Maand geleden lazen we het begin van het evangelie van Johannes.

¹In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. ²In het begin was hij al bij God. ³Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn.
Johannes 1

De consequentie daarvan is dat er miljoenen jaren gevecht, verslinden en verslonden worden gepasseerd is. Ook als je niet open staat voor evolutie is het net zo goed verbijsterend je hoe huidige ellende als aardbevingen, oorlogen, martelingen etc kunt verbinden met Christus. Die verbijstering is soms verlamdend, kan je naar de keel grijpen.

Job die al zijn goederen en zijn kinderen verloor zag wel de samenhang:

¹⁰Maar Job zei tegen haar: 'Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?'
Job 2 vers 10 [later:]
"Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen schuilhoeken."
Klaagliederen 3 vers 10

Momenteel los ik deze verbijstering op door mezelf lijdensagnost te noemen.
We kunnen de zin en reden niet kennen. Gelukkig is veel meer, wat makkelijker te duiden is:

Verwondering

Wat zijn er onwaarschijnlijk veel mooie dingen die je zo kunt linken aan onze goede God.

Survival of the fittest > < Survival of the one who fits the best

Survival of the Fittest is een vertekening van wat God door evolutie schiep.
Survival of the meest passende in het geheel.
Er wordt in de natuur veel meer geknuffeld, gespeeld en geluierd dan gevochten.
Meer beschermd en samengewerkt dan aangevallen. Dit is het Boek der Natuur

Een biotoop/de kosmos is een groot geheel van duizenden samenwerkende organismen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Dat deze schepping ook weer niet klopt dat God 3/1 daarmee in gevecht was en Jezus er voor koos om hier te komen en kloppend te maken. Voor nu geef ik daar niet te veel aandacht aan.

We sluiten er mee af want het onderstreep het kernvers no 17 .

Vers 19 - 20 beginnen met 'in Hem ...

Het karakter van de wereld/kosmos kan niet begrepen worden zonder Jezus Christus voor en door en tot wie zij bestaat.