

Kringpaper Leef – De next step met jouw kring!

Starten met het lezen van Romeinen 12. Dit is een inspirerend Bijbels plaatje als kick-off voor een nieuw kringseizoen en het kan behulpzaam zijn voor het formuleren van gezamenlijke kringwaarden en doelen.

Start nu met de eenvoudige werkvorm om kringwaarden en kringdoelen te bepalen voor het nieuwe seizoen. Doormiddel van plaatjes (Kaarten op Tafel) kun je iedereen de ruimte geven om antwoorden te formuleren op de onderstaande drie vragen. Max. twee plaatjes p.p. per vraag. En het is prettig om tijdens deze werkvorm rond een (eetkamer)tafel te staan.

Waar staan we voor als kring:

1. Wat vind jij een belangrijke waarde of uitgangspunt voor onze kring?

Waar gaan we voor in dit nieuwe seizoen:

2. Kun je een kringdoel formuleren voor het komende seizoen? (probeer samen drie kringdoelen voor het nieuwe seizoen vast te stellen)

3. Kun je een persoonlijk verlangen formuleren voor wat jij wil ontdekken, ervaren, geven in het nieuwe kringseizoen?

Hieronder vind je een voorbeeld van een uitwerking van deze werkvorm:

1. Wat voor onze kring belangrijk is (kringwaarden)

Persoonlijk kleinschalig contact, medekerkers beter leren kennen, vragen en actualiteiten in eigen leven delen, moeilijkheden bespreken, Bijbel bestuderen, open naar elkaar zijn, op te bouwen, praktische ondersteuning, bidden, elkaar versterken, geloofsopbouw, plek waar maskers afgezet (kunnen)worden, Jezus beter leren kennen, Bijbelstudie, wijzer worden, krachtiger, commitment(trouw), samen oefenen, samen doen, familie(broers en zussen van elkaar met dezelfde Vader), vrolijkheid(samen kunnen lachen), studieboeken open, verdieping zoeken, samen puzzelen over het geloof, samen ontdekken, geloof als kompas voor het leven, gezelligheid, sociaal, samen op reis, samen zoeken naar de weg, kring maakt geloof sterker en zekerheid(vertrouwen) neemt toe.

2. Waar we samen voor willen gaan in 2018/19 (gezamenlijke kringdoelen)

- ✓ Als kring samen een diaconale activiteit doen(tenminste 1x mogelijk aansluiten bij initiatief van netwerkgroep DOEN! of samen Stichting Presentactie ondernemen)
- ✓ Met enige regelmaat(1x twee maanden?) gezellige activiteit ondernemen(Evt. ook baby's☺ kinderen en partners daarbij betrekken!)
- ✓ Actief open staan voor twee of drie nieuwe kringleden

3. Waar we persoonlijk in willen groeien in 2018/19(persoonlijk kringdoel)

- Klaas – Bewust moment opzoeken na de kringavonden om het thema van de avond te herkauwen of zelf opzoek te gaan naar verdieping
- Piet – Groeien in het lezen van de Bijbel en (persoonlijk)gebed
- Menno – Meer op Jezus gaan lijken, door zijn warmte en vrede te ontvangen en uit te dragen
- Dorieke – Licht(vuurtoren☺) zijn voor (kwetsbare)mensen om mij heen daarin jesus liefde laten zien

- Frens – Groeien in het ontvangen van genade en toepassen op conflicten die spelen in de werkcontext
- Marieke – samen bidden en vertellen van Bijbelverhalen aan mijn kinderen door er een dagelijkse praktijk van te maken bij de maaltijd of het naar bed brengen
- Douwe – Tenminste één keer een minder prettig gevoel delen zoals bang/bedroefd/boos op kring
- Jolijn – Bewuster zien dat God aan het werk is in deze wereld door op de kring stil te staan bij wat Jezus aan het doen is in de levens van kringgenoten