

Kringpaper

Exodus aflevering #4 – De aanvechting

Bij de preken-serie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) terug te lezen / kijken via jaartheme.nl op de pagina van de betreffende aflevering.



Gespreksvragen

1. Ben jij iemand die zich altijd zorgen maakt? Of ben jij iemand die altijd denkt: het komt wel goed, maak je niet druk? Of zit je daar weer tussenin? Hoe komt dat denk je?
2. Stel je voor: *je bent een Israëliet je loop al dagen door de woestijn. Je hebt honger, je hebt dorst. En ja, God heeft je met al die anderen op een bijzondere manier gered. En ja, er is je een toekomst beloofd, een nieuw land. Maar nu loop je door de woestijn. Wat zou dit met jou doen? Hoe zou jij reageren? Zou je vol vertrouwen of wantrouwen zijn?*
3. Herken je woestijntijden in je eigen leven? Waarin heb je God (niet) gezien in deze tijd?
4. *Ik zal er zijn.* Dat is de belofte van God. God zorgt voor zijn volk. Dat wordt duidelijk in het manna wat uit de hemel valt. Kijk eens terug op de afgelopen week: waarin zie je dat God dit waarmaakt? Dat Hij vandaag voor jou zorgt?
5. 1400 jaar! Ongeveer 1400 jaar maar liefst is de afstand tussen deze gebeurtenis (Exodus 16) en het moment dat Jezus' leven in het Nieuwe Testament beschreven staat. Jezus spreekt uitgebreid over het manna, het brood dat uit de hemel neerdaalt. Lees met elkaar Johannes 6, 22-40: wat valt je op in dit gedeelte? Wat leer je eruit?
6. Jezus zegt in Johannes 6,35: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben." Hoe begrijp je dit? Herken je het in je eigen leven?

Sluit af door samen te bidden. Bid met elkaar om vertrouwen. Om vertrouwen op God die door alles heen zorgt. Bid ook voor de samenleving, dat de goedheid van mensen naar boven mag komen in deze tijd, zodat vertrouwen in elkaar zal groeien.