

Kringpaper

Exodus aflevering #7 – De onthulling

Bij de preken-serie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) terug te lezen / kijken via jaarthemea.nl op de pagina van de betreffende aflevering.



Gespreksvragen

Context: Denk nog even terug aan aflevering #6: het volk Israel maakte een letterlijk beeld van God; een gouden stierkalf (Exodus 32) Een pijnlijke episode in de geschiedenis van het volk volgt: God straft en hij zegt dat hij niet verder mee gaat. Mozes gaat vervolgens in discussie met God; hij wilt dat God toch meegaat op de verdere reis op weg naar het nieuwe land én hij vraagt om God te mogen zien (Exodus 33).

1. In het lied 'One of Us' stelt Joan Osborne de vraag die Mozes zich ook stelt; hoe ziet God eruit? We naderen het einde van de reis door het bijbelboek Exodus; deel eens met elkaar; wat is beeld van God op basis van dit verhaal? Wat ben je over God te weten gekomen? Wat was er nieuw / verrassend / bevreemdend / prikkelend?
2. Lees met elkaar Exodus 34,1-9. Mozes doet een moedig verzoek; hij wilt meer van God zien. Herken je Mozes' verlangen naar meer?
3. Maar niemand kan God in zijn volle heerlijkheid zien; de Bijbel zegt dat we stomweg zouden doodvallen bij het zien van zijn heerlijkheid (Hebreeën 12,29; 1Timoteus 6,16; Deuteronomium 4,12). Waarom is dat denk je?
4. Als God dus iets van zichzelf wil laten zien dan moet hij zichzelf beperkingen opleggen om echt dichtbij te kunnen komen. Daarom verschijnt hij nu eens in de gedaante van een brandende braamstruik, dan weer in een wolkkolom of een windvlaag. En Mozes vangt boven op de berg een glimp op als God voorbijgaat. Waar, in wat of in wie heb jij een glimp van God gezien?
5. Als God zichzelf aan ten dele aan Mozes laat zien, is er vooral veel te horen voor Mozes. God roept uit wie hij is:

<p>Vers 6 ‘ De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig,</p>	<p>Vers 7 A) die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, B) maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’</p>
---	--

- Als je deze beschrijving leest, wat valt je op? Wat belangrijk voor je? Wat is moeilijk?
- Bijbelwetenschappers zeggen dat vers 6 vooral gaat over wie God is qua karakter, hoe zijn aard is. Vers 7 gaat dan vooral over hoe hij concreet handelt, de weg die hij gaat met mensen. Hoe helpt dat in je begrijpen van God?
- Zie je in vers 7 een tegenstelling? Of zie je iets anders? Hoe ga je daarmee om?

6. Joan Osbourne zit er niet ver vandaan: God was één van ons: Jezus. Nu kunnen we God in zijn gezicht kijken! In hem zien we wie God werkelijk is. In Jezus krijgt Gods handelen kleur en richting. (Johannes 1,14-18) Hoe is dit goed nieuws voor jou? Wat is het beeld van God dat jij krijgt wanneer je naar Jezus kijkt? Wat ‘straalt’ daar vanuit jouw leven in, net als bij Mozes die een glans had op zijn gezicht nadat hij God had gezien?

Geïnspireerd door Mozes kunnen ook wij groeien in verlangen naar meer: meer van God, meer majesteit, meer genade, meer liefde en barmhartigheid. Meer van Jezus! Dat komt samen in deze ene vraag van Mozes: ‘Laat mij toch uw majesteit zien!’

Bid hier samen om. Probeer het concreet te maken. Waar wil je Gods majesteit zien? (vb'en: de kerk, thuis, samenleving, namen van mensen, etc.)

