

Kringpaper

Exodus aflevering #8 – De ontmoeting

Bij de preken-serie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) terug te lezen / kijken via jaarthemea.nl op de pagina van de betreffende aflevering.



Gespreksvragen

1. Waar denk je aan bij het thema ontmoeting? Wat betekent ontmoeting voor jou? Wie zou jij graag willen ontmoeten op dit moment?

2. Houd je hand voor je en wijs naar de plek waar God volgens jou is. *Waar is God in jouw beleving?* Gebruik eventueel de vier vindplekken die in de preek genoemd worden en lees de Bijbelgedeelten erbij. Welke spreekt jou in het bijzonder aan? Welke plek is nieuw?

- De tabernakel (Exodus 40, 34-38)
- In Christus (Johannes 1, 14)
- In jou en de ander (Kolossenzen 1,27)
- De toekomst (Openbaring 21,1-4)

3. Wat doet deze corona-tijd met je geloof? Wordt het er sterker of zwakker van? Waardoor komt dat denk je?

4. Henri Nouwen (christelijke, katholieke priester) zegt: *"Als we trouw volhouden, al is het maar tien minuten per dag, dan ontdekken we langzamerhand - bij het kaarslicht van onze gebeden - dat er een plek in ons is waar God woont, én waar Hij ons uitnodigt om bij Hem te wonen. Als we die innerlijke, heilige plaats hebben leren kennen dan willen we daar zijn. Als we Gods aanwezigheid in ons eigen hart herkennen, kunnen we die aanwezigheid ook herkennen in het hart van anderen."* Wat spreekt je aan in deze uitspraak? Heb jij momenten waarop er tijd is voor de ontmoeting met God? Spreek eventueel naar elkaar een concreet voornemen uit, bijvoorbeeld: 'de komende week ga ik iedere ochtend vijf minuten stil zijn in Gods aanwezigheid', of: 'de komende week ga ik bij het avondeten lezen uit de Bijbel'. Bevraag elkaar de volgende avond: ben je eraan toegekomen, hoe was het?

5. Lees met elkaar Johannes 1,1-18. In vers 14 staat het woord *gewoond*. Dat kun je ook vertalen met 'een tent opslaan'. In Christus heeft God zijn tent onder ons opgeslagen, Hij is onder ons komen tabernakelen! Lees met elkaar het gedeelte, houd vervolgens vijf minuten stilte waarin ieder voor zichzelf bezig is met de tekst door de volgende symbolen op te schrijven bij stukken uit de tekst:

? = *Hoe zit dit?*

! = *Dit is belangrijk*

+ = *Dit spreekt me aan*

- = *Dit vind ik moeilijk*

Sluit de kring biddend af. Christus is het Licht. Steek voor het gebed een kaars aan om zijn aanwezigheid in jullie midden te symboliseren.