

# Kringpaper

## Exodus aflevering #1 – De missie

*Bij de preken-serie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) terug te lezen / kijken via [jaartheme.nl](http://jaartheme.nl) op de pagina van de betreffende aflevering.*



## Gespreksvragen

1. Inventariseer kort wat jullie samen al weten van Exodus, het Bijbelboek waar de preken-serie over gaat. Hoe plaats je het in het grote verhaal van de Bijbel? En wat is je eerste indruk? Wat verwacht je van dit verhaal?
2. Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt kun je dit op de avond doen, maar ook vooraf / achteraf. The Bible Project heeft twee prachtige animatie filmpjes gemaakt. Je krijgt een korte masterclass waarin je in kort tijdsbestek door het Bijbelboek heenloopt. Je kunt de Nederlandse ondertiteling aanzetten. Zie:  
[https://www.youtube.com/watch?v=jH\\_aojNJM3E](https://www.youtube.com/watch?v=jH_aojNJM3E) (hoofdstuk 1-18) en  
<https://www.youtube.com/watch?v=oNpTha80yyE> (hoofdstuk 19-40)  
Wat valt je op in de video's en wat spreekt je aan?
3. In aflevering #1 van de preken-serie gaat het vooral over de roeping van Mozes. Wat is jouw roeping, jouw missie in het leven? Hoe is dat besef ontstaan en ontwikkeld in jouw leven? En welke rol speelt je geloof hierin?
4. Mozes verzet zich nogal tegen zijn roeping. In de preek werden twee bezwaren van Mozes besproken. Het zijn er minimaal zes. Lees ze (Exodus 3,11; Exodus 3,13; Exodus 4,1; Exodus 4,10; Exodus 4,13; Exodus 6,30. Probeer ze te begrijpen. Wat vind je ervan dat Mozes zo met God omgaat? Wat zegt dat over God? Wat zeggen ze je over Mozes? In welke van de bezwaren herken je iets van jezelf?
5. God gaat een aantal keer ook concreet in op de bezwaren van Mozes. Lees eens om de teksten heen die bij vraag 4 genoemd werden; wat belooft God aan hem als antwoord op Mozes' bezwaren? Hoe word je hierdoor zelf bemoedigd in jouw roeping?
6. De grootste belofte aan Mozes – en ook aan ons – is misschien wel de naam van God. 'IK ZAL ER ZIJN' is de vertaling van vier – voor Joden heilige en dus onuitsproken – Hebreeuwse letters voor de naam van God. Overal waar HEER of HEERE in de Bijbel staat

wordt deze naam gebruikt. Hoe heeft Jezus deze naam ingevuld?<sup>1</sup> Hoe ervaar je de belofte van deze naam van God zelf? Het kan helpen stil te worden en samen het nummer van 'Ik zal er zijn' van Sela te luisteren.<sup>2</sup>

*Sluit af met een gezamenlijk gebed. Bid dat jullie ontdekken waartoe God je roept de komende week en dat je hiervoor ontvangt wat je nodig hebt.*

**'De aarde is boordevol hemel  
en elke struik, hoe gewoon ook,  
staat in lichterlaaie van God.  
Maar alleen hij die het ziet  
doet zijn schoenen uit.  
De rest zit er omheen  
en plukt de bramen.'**  
*- Elizabeth Barret Browning*

---

<sup>1</sup> Op deze pagina staan de 'ik ben' uitspraken van Jezus op een rij: <https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/wie-is-jezus>

<sup>2</sup> Tekst en video hier: <https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-zijn.html>